

G1

Zijn dood, begrafenis en nederdaling ter helle

15

Bespreken

Bespreken Markus 15:25-38

Welke helse aanvechtingen (aanvallen) en angsten heeft Christus moeten doorstaan?

Wat gebeurde er bij de dood van de Heere Jezus? (vers 38)

Welke betekenis had dit?

Zondag 16

Vraag 40 – Waarom heeft Christus Zich tot in de dood moeten vernederen?

Daarom dat vanwege de gerechtigheid en waarheid Gods niet anders voor onze zonden kon betaald worden, dan door de dood des Zoons Gods.

a *Waarom moest voor de zonden betaald worden?*

b *Welk offer was alleen genoeg om de zonden te betalen?*

Vraag 41 – Waarom is Hij begraven geworden?

Om daarmee te betuigen dat Hij waarachtig gestorven was.

c *Waaruit bleek dat Christus echt gestorven was?*

Vraag 42 – Zo dan Christus voor ons gestorven is, hoe komt het dat wij ook moeten sterven?

Onze dood is geen betaling voor onze zonden, maar alleen een afsterving van de zonden en een doorgang tot het eeuwige leven.

d Is de dood voor een christen een straf van God?

Vraag 43 – Wat verkrijgen wij meer voor nuttigheid uit de offerande en de dood van Christus aan het kruis?

Dat door Zijn kracht onze oude mens met Hem gekruisigd, gedood en begraven wordt, opdat de boze lusten des vleeses in ons niet meer regeren, maar dat wij onszelf Hem tot een offerande der dankbaarheid opofferen.

e Wat wordt bedoeld met 'de oude mens'?

f Hoe merken we dat 'de oude mens met Hem gekruisigd...' wordt?

g Welk offer brengt de christen?

Vraag 44 – Waarom volgt daar: Nedergedaald ter helle?

Opdat ik in mijn hoogste aan-
vechtingen verzekerd zij en mij
ganselijk vertrooste, dat mijn Heere
Jezus Christus door Zijn onuitspre-
kelijke benauwdheid, smarten,
verschrikking en helse kwelling,
in welke Hij in Zijn ganse lijden,
(maar inzonderheid aan het kruis)
gezonken was, mij van de helse
benauwdheid en pijn verlost heeft.

*h Wat wordt verstaan onder
'nedergedaald ter helle'?*

*i In welke omstandigheden kan
een christen troost ontvangen uit
Christus' nederdaling ter helle'?*

Verdiepingsvragen

- 1 Er zijn mensen (bijvoorbeeld moslims) die menen dat de Heere Jezus schijndood geweest is. Is dit een ernstige dwaling of niet?
- 2 Waarom staat er met nadruk dat een christen zich als 'offer der dankbaarheid' opoffert?
- 3 Waarom zou de duivel kinderen van God aanvechten; ze zijn toch al behouden?
- 4 Welke aanvechtingen kunnen in HC vraag 44 bedoeld zijn?

Met eigen woorden

Het lijden en sterven van de Heere Jezus kan medelijden opwekken (Luk. 23:27). Maak duidelijk dat het juist een troost is voor Gods kerk.

'God is liefde' God en Zijn deugden

B

Bespreken

1 Johannes 4:7-21

Er wordt in dit bijbelgedeelte steeds gesproken over 'ons';
over wie gaat het dan?

Waarom worden Gods kinderen opgeroepen elkaar lief te hebben?
(vers 7, 8)

Wat is nodig om oprecht lief te hebben? (vers 7, 13)

Waarin wordt de liefde van God getoond? (vers 9, 10)

Waarom is de betoning van Gods liefde voor Zijn kinderen een
reden tot verwondering? (vers 10, 19)

Hoe zie je dat de liefde tot God en die tot de naaste nooit los te
maken zijn van elkaar? (vers 20, 21)

Je kunt een mens beschrijven door karaktereigenschappen van hem te geven. Door deze karaktereigenschappen leer je iemand kennen. Je weet wat je van hem kan verwachten, wat hij in bepaalde situaties zal doen enz. Zo is het ook met God. De eigenschappen van Zijn 'karakter' worden ook wel deugden of eigenschappen genoemd. In de HC zondag 4 vr. 11 worden twee eigenschappen van Hem genoemd: barmhartigheid en rechtvaardigheid. Soms worden die eigenschappen tegen elkaar uitgespeeld. Eigenlijk doet de vraagsteller van deze catechismusvraag dat ook. Uit het antwoord wordt echter duidelijk dat de ene deugd van God (Zijn barmhartigheid) nooit ten koste mag gaan van de andere deugd (Zijn rechtvaardigheid). Ook in Johannes 4:10 zie je dat Gods liefde en Zijn rechtvaardigheid samengaan: God zond in Zijn grote liefde Zijn Zoon, met de bedoeling de verzoening van de zonde tot stand te brengen. We zien dit ook in het onderwijs van de catechismus. Nadat in vraag 10 gesproken is van het rechtvaardig oordeel van God over de zonde, volgt:

Als we de bijbelse gegevens bestuderen wat zien we dan?

Er is een zeer nauwe verbondenheid in de liefde tussen God en Zijn Zoon, maar ook tussen God en Zijn kinderen.

We hebben gezien in 1 Joh. 4 dat de liefde van God vooral blijkt in

- de eeuwige verkiezende liefde voor de Zijnen, die blijkt uit hun verlossing en behoud;
- het zenden van Zijn Zoon in deze wereld, die de grond is van het behoud van Gods kinderen;
- de verzoening van de zonden door Christus.

Deze liefde van God kan nooit algemeen gemaakt worden.

Integendeel, in Zijn soevereiniteit heeft Hij 'Jakob liefgehad en Ezau gehaat' (Rom. 9:13).

Maar wijst Johannes. 3:16 er niet op dat de liefde van God voor alle mensen is? Hier staat 'Alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem geloofd, niet verderve maar het eeuwige leven hebbe'. Gereformeerde theologen laten 'Gods liefde tot de wereld' slaan op

- de gelovigen en verkorenen in de wereld (Joh. 17:6-9);
- de heidenen die (naast de joden) tot geloof komen (Rom. 11:15);
- de openbaring van Gods liefde in Christus aan de wereld (Joh. 1:9, 10);
- de wereld als schepping van God, met de mens als kroon op de schepping (Joh. 1:9, 10).

Met eigen woorden

Vaak hoor je 'God heeft alle mensen lief'. Leg uit dat enerzijds de liefde van God tot de wereld niet universeel (voor alle mensen) is, maar anderzijds rijk en ruim is.
